



Bernardus

Pelgrim in kerk en wereld

MagaZIN van de R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux

Jaargang 12 nummer 2





Bernardus

MaagaZIN van de R.K. Parochie H. Bernardus van Clairvaux

Colofon

jaargang 12– nummer 2 - april 2026

Redactie

Eric Roovers (eindredactie)
info@bernardusparochie.nl
mw. Toos de Rooij
toosder@xs4all.nl
Willem Sniijders (advertenties)
pr@bernardusparochie.nl

ParochiemagaZIN

Dit parochieblad wordt uitgegeven in samenwerking met 'de Zalige Zalm', Bureau voor Geloofscommunicatie in Deventer (www.dezaligezalm.nl) en verschijnt zesmaal per jaar. Het drukwerk wordt verzorgd door Drukkerij Em. de Jong.



Aanleveren kopij

De volgende uitgave van parochiemagaZIN 'Bernardus' verschijnt 23 juni.

Kopij dient **uiterlijk 6 juni** te zijn ingeleverd bij de redactie, bij voorkeur per email: tekst in Word, afbeeldingen [als .jpg / .jpeg / .png] en foto's als afzonderlijke bestanden.

Parochie H. Bernardus van Clairvaux

www.bernardusparochie.nl
info@bernardusparochie.nl
IBAN NL17 RABO 0140 7020 32

Geloofsgemeenschappen

Boschenhoofd, H. Hart van Jezus
Hoeven, St. Jan de Doper
Oud Gastel, H. Laurentius
Oudenbosch, Basiliëk H.H. Agatha en Barbara
Oudenbosch, H. Paulus
Stampersgat, H.H. Martelaren van Gorcum
Standdaarbuiten, H. Johannes de Doper

Parochiebestuur

Maickel Prasing, voorzitter
Cor van Oers, vicevoorzitter
mw. Sophie Dictus, secretaris
secretaris@bernardusparochie.nl
Marius van der Veecken, penningmeester
penningmeester@bernardusparochie.nl
Mari van de Wassenberg, lid (gebouwen)
mw. Coby Sniijders, lid

Pastoraal team

p/a. Markt 59, 4731 HN Oudenbosch
bezoekadres: portocabins achterzijde Basiliëk
telefoon 0165 330 502 (op maandag, woensdag en vrijdag tussen 09.30 uur en 11.30 uur)

Maickel Prasing, pastoor
telefoon 0165 511 286
pastoor@bernardusparochie.nl

Petra Mergaerts, pastoraal werkster
telefoon 06 13 54 96 88
p.mergaerts@immanuel-parochie.eu

Bas Van Haeren, projectmedewerker
telefoon 06 23 01 36 26
projectmedewerker@bernardusparochie.nl

Eric Roovers, teamassistent
telefoon 06 16 54 08 40
teamassistent@bernardusparochie.nl

Vallen en opstaan

Geen mens valt graag. Vallen doet pijn. Je kunt schaafwonden oplopen, kneuzingen of zelfs botbreuken. Je kunt er littekens aan overhouden. Ik herinner mij nog levendig dat mijn vader op een dag de zijwieltjes van mijn fietsje deed: als klein meisje moest ik op twee wielen leren rijden. Wat was dat ineens eng! En ja, ik ben een aantal keren gevallen; dat was echt niet leuk. Maar met vallen en opstaan en met de beschermende aanwezigheid van mijn vader heb ik het geleerd. Wat een feest toen ik het kon!

Gaandeweg het leven kun je op allerlei manieren vallen. Letterlijk, door te struikelen over een stoeptegels, het uitglijden over een laagje ijs, het missen van een traprede... Ook geestelijk kan het gebeuren. Je kunt diep vallen door een fout die je maakt of door kwetsuren die je een ander bezorgt. In de loop van het leven kun je ook littekens oplopen door wat je overkomt: onrecht dat je wordt aangedaan, het verliezen van je baan, echtscheiding, ziekte, een kind of een ander geliefd iemand die sterft... Zoiets kan heel diep in je ziel snijden. Ben je in staat om dan nog op te staan? Lukt dat ook nog na de zoveelste pijnlijke gebeurtenis op rij? Zijn er dan mensen om je heen, die als engelen je weer op de been helpen? Wie of wat geeft je dan zelfvertrouwen, houvast en kracht om op te staan?

Elk jaar opnieuw volgen we in de liturgie Jezus op zijn levensweg, met in toenemende mate hindernissen en tegenstand op die weg. In de Goede Week volgen we Hem op zijn kruisweg. Tot driemaal toe valt Jezus onder het gewicht van het kruis dat Hij heeft te dragen. We verbinden zijn lijden met het leed in ons eigen leven en in de wereld, met ons vallen en ons verlangen te kunnen opstaan. We zoeken troost en bemoediging bij Jezus en bij mensen die met ons meelopen. We laten ons raken en horen de roep om zélf mensen nabij te zijn die een kruis hebben te dragen. En dan volgt het mysterie van Pasen: het opstaan van Jezus uit alles wat dood maakt.

Tijdens onze pelgrimsreis naar Rome werd ik in het bijzonder getroffen door de heilige deur van de Santa Maria Maggiore. De verrezen Heer toont er zijn wonden. Juist die wonden zijn door het jubeljaar extra gaan glimmen, door de vele



pelgrims die bij hun doorgang op die deur zijn wonden hebben aangeraakt en zichzelf ermee hebben bekruist. Glimmende wonden... Onze opgelopen kwetsuren zijn niet weg te wissen, maar kunnen ondanks alle geleden pijn een bijzondere glans gaan geven aan ons verdere leven. Het doet mij denken aan een Japanse kunstvorm: kintsugi. Kintsugi betekent letterlijk 'gouden verbinding'. Deze kunstvorm herstelt gebroken aardewerk door barsten te vullen met goud, zilver of lak. Dit verheft breuken tot kleurrijke littekens, waarbij imperfectie en geschiedenis worden gevierd als waardevoller dan het origineel. Het staat symbool voor veerkracht, waarbij destructie verandert in herstel en schoonheid.

Wat een levenskunst als je de breukmomenten in je eigen leven weet om te vormen tot zilver en goud. Kan het voorbeeld van Jezus ons daarbij inspireren en houvast bieden? Zijn opstanding uit de dood vormt als het ware een climax van zijn telkens weer opstaan op zijn eigen levensweg en van al die keren dat Hij andere mensen heeft doen opstaan uit hun pijn. Met Pasen vieren we hoe God in zijn barmhartigheid alle opgelopen barsten en scherven met zijn oneindige liefde vult. In en door Jezus doet God ons opstaan tot nieuw leven, een leven gekleurd door de glans van zijn liefde. Mogen we leven uit dat geloof. Zalig Pasen!

Petra Mergaerts, pastoraal werkster



De aanduiding van Maria als Moeder van de Kerk is oud. De heilige Augustinus van Hippo (354-430) schreef dat Maria de moeder van de ledematen van de Kerk is, omdat ze door haar liefde heeft meegewerkt aan de geboorte van de gelovigen in de Kerk. Paus Leo I de Grote (400-461) verkondigde dat de geboorte van het Hoofd ook de geboorte van het Lichaam is. Ook hij duidde Maria aan als moeder van Christus, de Zoon van God, en als moeder van de leden van het mystieke Lichaam, namelijk de Kerk. Op 3 maart 2018, de 160e verjaardag van de eerste verschijning in Lourdes, voerde paus Franciscus (1936-2025) de viering van Maria, Moeder van de Kerk in als jaarlijkse gedachtenis op Pinkstermaandag. Maria heeft bij het kruis Jezus' laatste wilsbeschikking van zijn liefde aanvaard en daar alle mensen die uit Christus' dood zijn herboren als kinderen aangenomen. Op Pinksteren was ze in gebed met de apostelen verenigd en zo is ze het beeld geworden van de Kerk die bidt. Ze heeft als een moeder zorggedragen voor de jonge Kerk en blijft de Kerk volgen op haar tocht naar haar eindbestemming in God. Maria leert ons om Jezus met heel ons leven te volgen en nodigt ons uit om ruimte te geven aan de heilige Geest. Als moeder blijft ze ons en heel de Kerk nabij.

Heilige Maria, Moeder van de Kerk

Gebed

God, barmhartige Vader,
uw eniggeboren Zoon heeft aan het kruis
zijn moeder, de heilige maagd Maria,
ook aangesteld tot onze moeder.
Hij heeft ons zijn Geest gegeven,
de Geest die ons het leven geeft
en ons maakt tot uw kinderen
en tot broeders en zusters van elkaar.

We bidden U:
geef ons de ontvankelijkheid van Maria
die trouw bleef aan haar Zoon
en die zo onze moeder
in het geloof is geworden:
dat we steeds meer mogen ontdekken
hoezeer we op elkaar zijn aangewezen.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst
in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Familieberichten*



Oud Gastel

Gedoopt

22 februari
8 maart

Jesse Vroon
Niek Bartelen



Oudenbosch

Gedoopt

7 maart
8 maart

Martin Almadi
Mariska van Dooren

Overleden

28 januari

Christina Zeger (91),
weduwe van Cezar van Gastel

29 januari

Lou van de Klundert (89),
weduwnaar van Bets Nuijten

5 februari

Kees Meijers (96),
weduwnaar van Rini de Bruijn

11 februari

Werner Tilleman (94),
echtgenoot van
Maria De Knock

* Bij de familieberichten worden de namen van dopelingen en huwelijksparen vermeld. De namen van overledenen worden vermeld, wanneer in een van de kerken in de parochie, in de aula van een crematorium, in een uitvaartcentrum of op een andere geschikte locatie een uitvaart is gehouden, waarbij een van de leden van het pastoraal team betrokken is geweest. In het geval er geen kerkelijke uitvaart is geweest, worden de namen van overledenen vermeld op verzoek van de nabestaanden.

18 september 2023

Piet Valentin, echtgenoot van Willy van der Elst

Week Nederlandse Missionaris
Pinksteractie 16 t/m 25 mei 2026

Geloven
in de ander.



Ieder mens
telt mee.
help & doneer!



week
nederlandse
missionaris

Elk jaar is er de Pinksteractie van Week Nederlandse Missionaris (WNM). Dit jaar loopt de actie van 16 tot en met 25 mei. De opbrengst van de collecte is van levensbelang voor missionarissen en missionair werkers. WNM zorgt dat ze een basis in bestaanszekerheid krijgen, zodat ze zich volledig kunnen richten op het bijstaan van de meest kwetsbare medemensen wereldwijd. Dat doet WNM onder meer door verzekerings- en sociale premies voor haar rekening te nemen. Ook ondersteunt WNM missionarissen en missionair werkers in hun persoonlijk welzijn, onder meer door bij te dragen aan hun verlos. Uw bijdrage maakt het mogelijk dat missionarissen en missionair werkers hun werk kunnen voortzetten en is voor hen een belangrijke morele steun.

Pauluskapel opgeknapt

Door een niet goed functionerend ontvochtigings-apparaat vond eind mei 2025 een brand plaats in de Pauluskapel in Oudenbosch. De brand-, rook-, en roetschade aan onder meer het interieur, de muren en de ramen was aanzienlijk. Het schoonmaken en opnieuw verven van de wanden en gewelven en de nieuwe inrichting van de kapel namen de nodige tijd in beslag. Parochiebestuurslid Mari van de Wassenberg begeleidde het herstel en is erin geslaagd om binnen het budget van de uitgekeerde schadevergoeding te blijven. Het resultaat mag er zijn. Zo vallen de nieuwe vloerbedekking, uitgekozen door Willie Brans, de koster van de kapel, en de nieuwe en prima zittende stoelen direct op. Wat ook opvalt zijn de nieuwe voorzetramen met afbeeldingen van de heilige Petrus en Paulus. Het lijken net gebrandschilderde ramen, maar het effect komt van op de ramen geplakt folie. Als de zon op de ramen schijnt, geeft dat een prachtig effect. De kapel ziet er nu weer prachtig uit en wordt wekelijks op donderdagavond gebruikt voor een eucharistieviering. Daarnaast vinden in de kapel ook andere geloofsactiviteiten plaats, zoals die gerelateerd aan het op weg gaan naar een missionaire parochie. De afbeeldingen op de ramen van de twee grote steunpilaren van de evangelisatie, Petrus en Paulus, kunnen ons als leerlingen van de Heer daarbij inspireren.

Frans van den Bosch



Filmavond 'Notre-Dame' in Parijs

Dit jaar volgen we in het eigen programma van 'De Pelgrim' het thema 'heilige huisjes'. In het voorjaar geven we in onze films aandacht aan de betekenis van kerkgebouwen en nemen we u mee op ontdekkingsreis in twee internationaal beroemde kerken. Op 4 maart ging het om de Sagrada Familia in Barcelona. Op **woensdag 15 april** brengen we een 'bezoek' aan de Notre-Dame in Parijs. Ook in dit kerkgebouw valt veel te zien en te ervaren aan religieuze schoonheid. Daarom trekt ze jaarlijks heel veel toeristen, maar ze blijft op de eerste plaats bestemd voor het vieren van de liturgie. Hoe verhouden liturgie en toerisme zich tot elkaar?

Op welke wijze bezit het kerkgebouw een missionaire zeggingskracht? Welke boodschap geeft ze mee als het gaat om onze eigen kerkgebouwen? Wat heeft mensen bewogen om aan de bouw van zo'n groot project (mee) te werken zonder mogelijk ooit zelf het volledige eindresultaat te kunnen zien?

De filmavond wordt gehouden in de Cuyperszaal (ingang 'Pelgrim 2') in Oudenbosch van 20.00 uur tot 22.15 uur. De avond is gratis toegankelijke, een vrije gift is welkom. Graag vooraf aanmelden met een email naar depelgrim@bernardusparochie.nl

**'Van de ene paus naar de andere':
zo dagen paus Franciscus en paus Leo XIV
ons uit om 'anders' Kerk te zijn.**

Lezing Hendro Munsterman,
theoloog en vaticanist



Wat betekent het om vandaag Kerk te zijn in een wereld die razendsnel verandert? En hoe laten pausen ons – soms verrassend, soms confronterend – opnieuw nadenken over geloof, gemeenschap en verantwoordelijkheid in een missionaire en synodale Kerk? Hendro Munsterman wil ons meenemen langs de lijnen tussen paus Franciscus en paus Leo XIV: twee pausen, twee accenten! Met een scherpe analyse, een historische duiding en met oog voor de actualiteit laat Hendro zien hoe hun woorden en daden ons uitdagen om verder te kijken dan verouderde structuren. Wat vragen ze van gelovigen, van parochies, van de Kerk als geheel? En wat betekent dat concreet voor ons, hier en nu? Het belooft een inspirerende lezing te worden, kritisch maar zeker hoopvol en uitnodigend tot gesprek. De toegang is gratis, een vrije gift is welkom.

Gewijzigde datum! woensdag 27 mei
19.30 uur in de Cuyperszaal
(ingang 'Pelgrim 2') in Oudenbosch
Gelieve vooraf aan te melden via
depelgrim@bernardusparochie.nl

Hendro Munsterman studeerde theologie in Amsterdam en Straatsburg. Na zijn studie woonde en werkte hij twintig jaar in Frankrijk, in Meylan en vervolgens in Lyon en Grenoble-Alpes. Nu woont en werkt hij in Rome, waar hij het Vaticaanse reilen en zeilen becommentarieert als gerespecteerde Vaticanist voor het Nederlands Dagblad. Ook schrijft hij een wekelijkse column in het Nederlandstalige parochieblad van OTHEO in België. We mochten hem tijdens de afgelopen parochiereis naar Rome al ontmoeten en onze deelnemers kregen er de gelegenheid een lezing van hem bij te wonen. Nu halen we hem naar Oudenbosch!



DE PELGRIM



Ofschoon veel kloosters en abdijen in de huidige tijd noodgedwongen hun deuren sluiten zijn ze in feite niet weg te denken uit het katholieke leven. De eerste kloosters ontstonden reeds in de 3e eeuw in de woestijnen van Egypte, waar kluizenaars zich afzonderden om God te zoeken. Deze gemeenschappen groeiden uit tot gestructureerde samenlevingsvormen met regels, zoals die van Benedictus, en verspreidden zich later naar Europa en

Nederland, waar ze belangrijke centra werden voor religie, cultuur en landbouw.

Als gasten brengen we een hele dag door in de Trappistinnenabdij O.L. Vrouw van Nazareth in Brecht. In deze abdij wordt op allerlei manieren positief gebouwd aan toekomst. We nemen deel aan het getijdengebed, bekijken samen een DVD over het leven van de zusters in de abdij en hebben een geloofsgesprek met een zuster. Ook zal er ruimte zijn voor eigen tijd, voor rust en bezinning.

De abtjdag wordt gehouden op **zaterdag 27 juni van 9.00 uur tot 17.00 uur**. De kosten bedragen ongeveer € 25,00 per persoon en er is plaats voor maximaal 25 deelnemers. Wie belangstelling heeft, kan dit laten weten via depelgrim@bernardusparochie.nl.

De Franciscusgroep is een groep mensen die vrijwel elke maand bijeenkomt in de Cuyperszaal (ingang 'Pelgrim 2') in Oudenbosch om zich te verdiepen in een bepaald thema. Iedereen, ook als u nog nooit bent geweest, kan zich aansluiten bij deze bezinningsmomenten, die steeds verlopen in een gezellige, ontspannen sfeer. Dit voorjaar staat tijdens elke bijeenkomst een van die oude verhalen over een aartsvader of aartsmoeder centraal. Aan de hand daarvan gaan we in op een thema dat vandaag de dag ook speelt. Zoals altijd kijken we ook naar een kunstuiting die onze ogen kan openen, zodat het thema nog meer gaat leven.

Bijeenkomsten Franciscusgroep

Jakob, Lea en Rachel

Datum: vrijdag 17 april vanaf 19.00 uur

Jakob en de worsteling aan de Jabok

Datum: vrijdag 15 mei, vanaf 19.00 uur

Jozef in Egypte

Datum: vrijdag 12 juni vanaf 19.00 uur

Rispa, de dwaze moeder

Datum: vrijdag 10 juli vanaf 19.00 uur

Bijeenkomst Rouwverwerking

In de Immanuel- en Bernardusparochie worden een paar keer per jaar laagdrempelige bijeenkomsten georganiseerd voor mensen in situaties van rouw. Het zijn waardevolle bijeenkomsten, waarin mensen op verhaal kunnen komen en er op een respectvolle manier naar elkaar wordt geluisterd en met elkaar wordt gedeeld. De laatste bijeenkomst dit voorjaar is op **dinsdag 28 april** van 10.00 uur tot 11.30 uur in de Cuyperszaal in Oudenbosch. Meer informatie en uw aanmelding stuurt u een email naar pastoraalassistent@outlook.com.

Gezellige middag

'Klein Lourdes' dichtbij huis. Het verhaal achter het (zieken)triduüm

Ooit gehoord van het (zieken)triduüm? In de Immanuelparochie wordt het dit jaar voor de 66ste keer georganiseerd, in de Bernardusparochie voor de 71ste keer. Waar komt deze driedaagse vandaan? Daar zit een bijzondere geschiedenis achter die alles heeft te maken met kerk-zijn en betrokkenheid bij kwetsbare parochianen. Ook vandaag de dag is die betrokkenheid nog steeds van grote waarde. Tijdens deze gezellige bijeenkomst zal pastor Petra Mergaerts aan de hand van fotomateriaal vertellen over de geschiedenis en ontwikkeling van het triduüm. Ook enkele vrijwilligers zullen iets vertellen over hun ervaringen.



Zevenbergen

donderdag 21 mei van 13.30 uur tot 16.00 uur
in het Bartholomeushuis, Markt 19a
aanmelden via
coordinator@immanuel-parochie.eu

Fijnaart

donderdag 28 mei van 10.40 uur tot 12.00 uur
in de Jacobuskerk, Molenstraat 26
aanmelden via
depelgrim@bernardusparochie.nl

Oudenbosch

donderdag 4 juni van 13.30 uur tot 16.00 uur
in de Cuyperszaal (ingang 'Pelgrim 2')
aanmelden via
depelgrim@bernardusparochie.nl

Triduüm Immanuelparochie

16-17-18 juni in Fijnaart

Triduüm Bernardusparochie

14-15-16 juli in Oud Gastel



Vlaams-Nederlands
festival voor de katholieke
kerk van morgen

Antwerpen
29, 30 & 31 mei 2026



Geloof jij dat de toekomst van de katholieke kerk begint bij mensen die samen vreugde, geloof en creativiteit delen? Kom dan naar het Nederlands-Vlaamse festival **Amen. En nu.**

Van 29 tot en met 31 mei worden de kathedraal en de Handelsbeurs van Antwerpen drie dagen lang een pelgrimsplek van licht en leven: een plek waar gelovigen samen zingen en vieren, creëren en ontdekken, bidden en luisteren naar wat de Geest ons vandaag zegt.

Een levende ruimte van vernieuwing

Tijdens **Amen. En nu** ontdek je hoe katholieke parochies en geloofsgemeenschappen in Nederland en Vlaanderen vandaag al groeien in vitaliteit en vernieuwing. Drie dagen lang bieden we een rijk programma met:

- stemmen die uitdagen en hoop geven — van Rik Torfs en Leo Fijen tot Carmody Grey, van Nikolaas Sintobin tot Aafke Romeijn
- workshops waarin nieuwe vormen van kerk-zijn tot bloei komen: groene spiritualiteit, jonge leiders, missionaire parochies, synodaliteit, nieuwe liturgische muziek, kloosterspiritualiteit en meer
- momenten van stilte, gebed en liturgie die de ziel openen
- plekken om elkaar te ontmoeten, ideeën te delen en samen te dromen over een Kerk die durft te bewegen

Het festival is een uitnodiging om te ervaren hoe geloof vandaag kan groeien, bloeien en verrassen, midden in deze bruisende stad, midden tussen mensen die dezelfde hoop delen.

Samen eten, vieren en verbonden raken

Drie dagen lang ademt Antwerpen gemeenschap: aan tafels, in gebedsmomenten, in muziek die je meeneemt en woorden die je raken. **Amen. En nu** is een levend gebeuren, een feest van de Geest. Een plek waar harten open gaan en nieuwe moed wordt geboren.

Tickets

De ticketprijzen geven toegang tot alle programmaonderdelen én tot maaltijden op de dagen dat je aanwezig bent.

Festival – 3 dagen

- Individueel: € 150
- Jongeren: € 130
- Groepen (vanaf 5 personen): € 130 p.p.

Dagtickets

- Individueel: € 100
- Jongeren: € 90

We hebben voor deelnemers bovendien voordelige overnachtingsmogelijkheden in Antwerpen geregeld.

Amen. En nu is een initiatief van Space for Grace, dat al zes jaar werkt aan vitaliteit in parochies. Het festival wil bouwen aan een duurzaam netwerk van gedreven geloofskernen in de Lage Landen.

Ga naar **www.amenennu.eu** voor alle informatie

Parochiële Caritas Instelling (PCI)

Jaarlijks breng ik verslag uit over de activiteiten, die we in het afgelopen jaar hebben gedaan. Die bestaan voornamelijk uit het doneren van gelden aan goede doelen en mensen binnen onze parochie, die het financieel moeilijk hebben. Deze donaties kunnen we doen door onze pachtopbrengsten, vergoeding voor een windmolen op onze pachtgrond, opbrengsten van onze collectes, giften en het positieve resultaat uit ons vermogen. We kunnen constateren dat ons vermogen in het afgelopen jaar is gegroeid. Dit is voor ons noodzakelijk om de inflatie te kunnen blijven volgen. Financieel kunnen we concluderen dat onze caritasinstelling een gezonde organisatie is.

Ons voornaamste doel is het bieden van (financiële) hulp aan mensen in nood, vaak in situaties waarin andere instanties geen oplossing bieden. Dit doen we in nauw overleg met onder andere de gemeente Halderberge, Vrienden van Paulus en Homico.



Onze doelgroep bestaat voornamelijk uit mensen en instanties uit onze lokale gemeenschappen die financiële hulp nodig hebben, ongeacht hun geloof.

Een groot gedeelte van ons vermogen is belegd in een beleggingsfonds, dat door het Bisdom Breda wordt beheerd. Afgelopen jaar was voor ons een spannend jaar, omdat de beursresultaten een groot gedeelte van het jaar ongunstig waren, veroorzaakt door de onrust op de financiële markt. Gelukkig heeft onze deelname in het beleggingsfonds in 2025 toch nog een positief resultaat gehaald.

De opbrengsten uit onze collectes waren in 2025 iets hoger dan in 2024: in 2025 € 5.368,00 en in 2024 € 4.547,93. We bedanken alle mensen die hieraan hebben bijgedragen. Evenals in andere jaren hebben we de opbrengsten voor de goede doelen verhoogd, zodat die een mooi bedrag van ons hebben mogen ontvangen. In 2025 hebben we in totaal 201 donaties mogen doen aan goede doelen en mensen, dichtbij en ver weg. We zijn hierover tevreden en hopen dan ook dat we dit jaar weer een bijdrage kunnen leveren aan mensen of organisaties, die het financieel moeilijk hebben.

Namens het bestuur,
Ad van Tetering, penningmeester

sweere
Vertrouwd zakendoen sinds 1981

Verzekeringen
Financieel advies
Makelaardij

Uw bank dichtbij
RegioBank

0185 - 51 28 51	076 - 59 71 700	0168 - 46 33 19	0168 - 33 58 56
Dorpsstraat 17	Bredaseweg 7	Korte Kerkstraat 2	Molenstraat 36
4751 AH Oud Gastel	4881 DC Zundert	4793 EW Pijnari	4761 CL Zevenbergen

Vertrouwd en deskundig zaken doen! Daar leest u over op onze website | www.sweere.nl

Condoleanceboek paus Franciscus

Paus Franciscus overleed afgelopen jaar op 21 april, tweede Paasdag. In twee weken tijd na zijn overlijden tekenden ongeveer 470 mensen het condoleanceboek in de Basiliek. Behalve parochianen waren die mensen afkomstig uit vele plaatsen in Nederland en uit zes andere landen, waaronder België, Luxemburg, Polen en Ierland. Toch bijzonder hoe zoveel 'gewone' gelovigen uit Nederland en daarbuiten naar de Basiliek kwamen om te getuigen van wat paus Franciscus voor hen heeft betekend. Uit de teksten in het boek blijkt, dat hij zeer geliefd was om zijn eenvoud en liefde voor en betrokkenheid bij de (kwetsbare) mensen. Maar ook om zijn grote inzet om de Kerk naar buiten gericht te krijgen en alle gelovigen daarbij te gaan betrekken. Een zevental representatieve teksten illustreren dat. 'Voor al het goede dat u heeft gedaan in naam van de Heer, voor alle mensen.' 'Vredelievend, eenvoudig, met liefde voor alle mensen.' 'Voor altijd in ons hart, heel erg bedankt voor uw betrokkenheid en liefde voor de mensheid.'



'Dank u dat u de vrouw in de Kerk een plaats hebt gegeven.'
'U maakte de Kerk opener en toegankelijker, dank daarvoor.'
'Een bijzondere paus, een bijzonder mens, een voorbeeld voor ons.'
'Een paus die waarlijk de boodschap van Christus

leefde, hopelijk leren de mensheid en de Kerk hiervan.' Op zondag 15 maart is in de Basiliek ter herinnering aan deze bijzondere paus door pastoor Maickel Prasing een borstbeeld van hem onthuld. Dertien jaar daarvoor, op 13 maart 2013 werd hij tot paus gekozen. De aanwezigheid van zijn borstbeeld moge ertoe bijdragen om ons en de 90.000 bezoekers per jaar eraan te herinneren 'dat zijn werk en voorbeeld van dienstbare liefde onder ons vrucht zullen blijven dragen'. Deze tekst stond op het gedachtenisprentje van het pastoraal team, dat na zijn overlijden is uitgedeeld.

Frans van den Bosch, pastoraal assistent



Hoofdkantoor

Vlierwerf 13
Postbus 1310
4700 BH Roosendaal

Tel.: 0165 - 58 32 58
E-mail: info@liebreks.nl

Kantoor Eindhoven

Ondernemingenweg 7
Postbus 983
5600 AZ Eindhoven

Tel.: 040 - 24 83 185
E-mail: info@liebreks.nl

liebreks.nl



Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Zorg rondom afscheid.

U bent vrij in het kiezen van een uitvaartonderneming, ook indien u elders of niet verzekerd bent.

Coppens
Uitvaartzorg

0165 - 564 009

info@uitvaartcoppens.nl

www.uitvaartcoppens.nl





minderbroeders
franciscanen

Franciscus, vredesgetuige

Franciscus van Assisi stierf in de nacht van 3 op 4 oktober 1226 en maakt zo zijn overgang (*transitus*) naar het eeuwige leven. Daarom viert de franciscaanse familie elk jaar op de avond van 3 oktober de *transitus* en op 4 oktober het feest van Franciscus. Deze vieringen zijn dit jaar speciaal, omdat het nu 800 jaar geleden is dat de heilige heenging. Om die reden stelde paus Leo XIV een speciaal jubeljaar voor alle gelovigen in om het hele jaar in het teken van het voorbeeld van de man uit Assisi te stellen. De paus stelt Franciscus daarbij in de eerste plaats voor als een getuige van vrede.

In zijn gebed voor het jubeljaar tot de heilige Franciscus roept de paus de heilige aan als onze broeder die achthonderd jaar geleden de dood tegemoet ging als een man in vrede, die de vrede had gevonden in het kruisbeeld van San Damiano en die ongewapend de linies van oorlog en misverstand overstak. Hij vraagt de heilige om voorspraak om de genade te bekomen voor de gelovigen om verzoeners, bruggenbouwers en vredestichters te worden. Dit klinkt verder in het decreet waarin het jubeljaar wordt aangekondigd, waarin elke christelijke gelovige wordt opgeroepen om in het Franciscusjaar, 'naar het voorbeeld van de heilige van Assisi, zelf een voorbeeld van heilig leven en een voortdurende getuige van vrede' te worden.



Krijgshaftige ambities

Franciscus wordt dus door de paus naar voren geschoven als een voorbeeld van een leven dat werkelijk vredevol is. Dit is opvallend, omdat Franciscus in zijn jonge jaren behoorlijk krijgshaftige ambities koesterde. Hij wilde ridder worden ondanks het feit dat hij niet van adel was. Uiteindelijk smelten de militaire dromen van de jonge Franciscus als sneeuw voor de zon en als gebroken mens keert hij verslagen weer na deelname aan een veldtocht te hebben opgegeven. De Franciscus die in Assisi terugkeert, heel wat illusies armer, beseft nog niet dat hij de eerste stap heeft gezet in een langzaam proces dat van hem 'de kleine arme van God' zal maken, de heilige die met dieren praat en vrede als zijn devies zal voeren.

Vredevolle instelling

Deze Franciscus die van vrede was vervuld, instrueerde dan ook zijn broeders: 'In ieder huis dat ze binnengaan, zeggen ze eerst: Vrede voor dit huis!'. De franciscaanse missie wordt zo van het eerste begin een vredesmissie, doordat de broeders worden aangemoedigd om overal als eerste begroeting de vrede te wensen en aldus ook te verkondigen. Deze vrede die door de wereld wordt gebracht door haar overal te wensen, moet ook door de broeders worden uitgedragen. Want de vrede wensen zonder een vredevol hart kan tot niets leiden. Franciscus verwacht dan ook een vredevolle instelling van zijn broeders: 'Maar ze moeten mild, vredelievend en bescheiden zijn, vriendelijk en nederig en met iedereen respectvol praten zoals dat hoort'.

Wederzijds respect

Franciscus zelf voert de daad bij het woord en zal proberen de vijfde kruistocht te beëindigen door met de sultan te gaan praten. Deze haast suïcidale missie eindigt ongelofelijk genoeg in een wederzijds respect tussen Franciscus en de Egyptische sultan Malik al-Kamil. Al eindigt de oorlog er niet door, toch is de wederzijdse herkenning en erkenning van deze moslim en deze christen een mijlpaal in de geschiedenis en draagt het in zichzelf de hoop op een duurzame vrede tussen de volkeren en de godsdiensten.

Icoon van vredelievendheid

Als Franciscus in 1225, ziek en gebroken, zijn Zonnelied zingt en daarmee zijn wereldbeeld verwoordt waarin elk onderdeel van de schepping als broeder en zuster deelneemt aan een planetaire lofzang op God, dan houdt hij daarin de mensheid nog eenmaal de vrede voor. De mens die plaats heeft in zijn Zonnelied is een mens van vrede, want Franciscus dicht: 'Wees geprezen, mijn Heer, door hen die omwille van uw liefde vergiffenis schenken, en ziekte en verdrukking dragen. Gelukkig wie dat dragen in vrede, want door U, Allerhoogste, worden ze gekroond.' Als hij uiteindelijk in 1226 overlijdt, verlaat hij in overgave en vervuld van vrede onze oorlogszuchtige wereld als een icoon van vredelievendheid.

Francesco Magazine

Het is dus passend om Franciscus in de eerste plaats als vredesbode te gedenken. Het is ook daarom dat 'Francesco Magazine' voor haar eerste nummer het thema 'vrede' heeft gekozen. Verschillende leden van de franciscaanse familie besloten namelijk om ter ere van het achtste eeuwfeest van de *transitus* van haar stichter voor de eerste keer in haar recente geschiedenis een eenheidsblad uit te geven ter vervanging van de verschillende bladen die deze orden en organisaties uitgaven. Door samen te werken, samen de schouders te zetten onder 'Francesco Magazine', wil de Nederlands-Vlaamse franciscaanse familie alvast een klein steentje bijdragen in de vredesmissie van haar stichter en wat meer voldoen aan de hoop uit het gebed van de paus.

Steven Cauchie ofm



www.franciscaansebeweging.nl
info@franciscaansebeweging.nl

Gebed van Franciscus

Heer, maak mij een instrument van uw vrede.
Waar haat het hart verscheurt,
laat mij liefde brengen.
Waar wordt beschuldigd,
laat mij vergeving schenken.
Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt,
laat mij eenheid stichten.
Waar twijfel knaagt,
laat me geloof brengen.
Waar dwaling heerst,
laat me waarheid uitdragen.
Waar wanhoop tot vertwijfeling voert,
laat hoop doen herleven.
Waar droefenis neerslachtig maakt,
laat me vreugde brengen.
Waar duisternis het zicht beneemt,
laat me licht ontsteken.

Maak dat we niet zozeer zoeken
om te worden getroost als wel om te troosten,
om te worden begrepen als wel om te begrijpen,
om te worden bemind als wel om te beminnen.
Want we ontvangen door te geven.
We vinden door onszelf te verliezen.
We krijgen vergeving door vergeving te schenken
en we worden tot eeuwig leven geboren
door te sterven.
Amen.

Gebed voor het Franciscusjaar

Sint Franciscus, onze broeder,
u die achthonderd jaar geleden
de Dood tegemoet ging als een man in vrede,
bid voor ons bij de Heer.
U herkende de ware vrede
in het kruisbeeld van San Damiano.
Leer ons in Hem
de bron van alle verzoening te zoeken,
die elke muur afbreekt.
U die ongewapend
de linies van oorlog en misverstand overstak,
geef ons de moed om bruggen te bouwen,
waar de wereld grenzen opwerpt.
In deze tijd van conflict en verdeeldheid,
bid voor ons,
opdat we vredestichters mogen worden:
ongewapende en ontwapenende getuigen
van de vrede die van Christus komt.
Amen.

Feest in je hart

Het mooiste feest is niet het gezellige samenzijn met de vrienden van je dorp of de bloemetjes buiten zetten met de makkers uit je jeugd. Het gaat ook niet om het gevoel dat alles lukt en dat er grote successen gevierd worden. Zelf denk ik dan terug aan de herfst van vorig jaar toen ik met het jeugdteam dat ik mag leiden totaal onverwacht kampioen werd. Dat was een gelukkig moment, ik kan alles terughalen van minuut tot minuut. Maar het is een feest dat voorbijgaat, het team is uit elkaar gevallen en doet in niets meer denken aan de juichende spelers op die avond in de regen van oktober. De meeste geluksmomenten gaan voorbij, het feest duurt maar even en verdwijnt weer in de tijd.

Bij Pinksteren denk ik daarom veel meer aan een feestelijk gevoel als de onderstroom in mijn leven of als een adem die me op de been houdt in tijden van beproeving. Ik ken een bisschop die het feestgevoel van Pinksteren vergelijkt met zuurstof of grondwater als basiselementen van ons leven. Ze dragen ons zonder dat we het beseffen, ze zijn een wolk die op ons neerdaalt en ons druppels inspiratie geeft, van dag tot dag. Dat feestelijk gevoel mocht ik ervaren toen mijn zoon me afgelopen zomer vanuit Schotland belde om te zeggen dat hij vader wordt en dat zijn vriendin zwanger is van nieuw leven.

Sinds dat moment regent het zuurstof, loopt het water me uit de mond, geeft de wolk me iedere dag druppels inspiratie en is er een permanente vreugde in mijn hart. Niemand kan die vreugde zien, als een bron verborgen in mijn hart, als een geschenk dat me steeds weer adem geeft, als een adem die me op de been houdt in moeilijke momenten. Dat is Pinksteren, de vreugde diep in je hart dat je gedragen wordt en dat je nooit alleen bent. Zeker niet met een kleinkind dat we nooit meer verwacht hadden. Zalig Pinksteren, leve de vreugde van God als onderstroom in je bestaan.

“Als een adem die me op de been houdt”



Leo Fijen is bekend van zijn boeken en televisieprogramma's over kerken en kloosters. Plekken die hij zelf ook frequent bezoekt. De inspiratie die hij daar opdoet deelt hij hier graag met u.

Autozegening Hoeven

De autozegening maakt ons bewust van onze verantwoordelijkheid in het verkeer. In Hoeven gebeurt dit al vanaf 1927. Op **zondag 5 juli** is er tussen 14.00 uur en 15.30 uur gelegenheid om uw voertuig te laten zegenen op het plein voor dorps huis 'Sint Jan'. Alle voertuigen kunnen worden gezegend: auto, fiets, scootmobiel en traptractor, iedereen is welkom. Het is natuurlijk beslist niet zo dat ons dan niets meer in het verkeer kan overkomen. Maar we hopen dat de zegening op voorspraak van Christoffel ons allen goed mag doen.





Afscheid nemen
zoals iemand was.

Thaneé Aerts en
Ellen Kok-Dekker

Monuta Ellen Kok
Markt 26, 4731 HP Oudenbosch
T 0165 - 32 63 72, monutaellenkok.nl

Uitvaartcentrum
Parklaan 5, Oudenbosch

Ook als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta  **Ellen Kok**

VAN DE RIET

Tuinaanleg en onderhoud
Bloemisterij / Tuincentrum

- * Veilingverse snijbloemen en kamerplanten
- * Exclusieve bloem-, bruids-, en rouwarrangementen
- * Bloemenabonnementen voor bedrijven en instellingen
- * Tuinplanten in heel veel soorten en variëteiten en waterplanten
- * Groenten- en bloemenzaden en groentenplanten, kruidenplanten, pootaardappelen
- * Cadeauartikelen waaronder een grootse keuze in aardewerk voor binnen en buiten
- * Zwembaden en alle toebehoren
- * Aanleg en onderhoud van tuinen en (sier)bestratingen
- * Tuinonderhoudscontracten voor particulieren, bedrijven en instellingen



Bornhemweg 157, Oudenbosch Tel.: 0165 - 31 43 19 www.tuincentrumvanderiet.nl

Uw kerk in balans

Jaarlijks neemt de Rooms-katholieke Kerk in Nederland deel aan Actie Kerkbalans, de gezamenlijke geldwervingscampagne van vijf grote landelijke kerkgenootschappen. De actie roept op om de plaatselijke geloofsgemeenschap te ondersteunen met een financiële bijdrage. Want parochies ontvangen geen subsidies en zijn daarom afhankelijk van de bijdragen van hun parochianen om het pastorale werk te kunnen voortzetten en uitbreiden. Uw financiële steun voor de toekomst van uw kerk is daarom meer dan welkom.

Veel parochianen zijn al lid van ons parochiefonds. Maar dat zouden er meer kunnen zijn. De jaarlijkse bijdrage die per huishouden wordt gevraagd is door het bisdom vastgesteld op € 170,00. Wanneer u een beroep doet op de parochie voor een doopviering, voor de eerste communie of het vormsel wordt een reeds betaalde of toegezegde bijdrage in dat jaar verrekend.

Onder bepaalde voorwaarden is uw parochiebijdrage aftrekbaar voor de belasting, want de deelnemers aan Actie Kerkbalans zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Gaan de parochie en het pastoraat u ter harte en bent u nog geen lid van ons parochiefonds, meld u dan aan! Dat kan door een email met uw naam en adresgegevens te sturen naar penningmeester@bernardusparochie.nl. Of maak uw bijdrage over op rekeningnummer NL17 RABO 0140 7020 32 ten name van RK Parochie H. Bernardus van Clairvaux onder vermelding van 'parochiebijdrage'!

Actie 
Kerkbalans